

*Jaarverslag van de Afdeling Noord-Brabant van de KVOK jaar 1010.*

Op 24 maart vond er een bijeenkomst plaats voor leden van de afdeling Noord-Brabant van de KVOK in de Agnus Dei kerk te Waalre. Op deze vergadering werd centraal gesteld hoe er een doorstart gemaakt zou kunnen worden nu beide besturen van zowel van het District Noord-Brabant ex KNOV als van de kring Noord-Brabant Oost ex GOV hun activiteiten niet meer wilden voortzetten. Na discussie bleek toch iedereen er voor te zijn om door te gaan. Uiteindelijk was Henk Kooiker bereid als voorzitter de nieuwe afdeling Noord-Brabant te leiden. Samen met ondergetekende als secretaris, Cor Rooijackers als penningmeester en Louis Joosten, als algemeen bestuurslid is er die avond een nieuw bestuur gevormd met als status ad interim. Afgesproken werd op de eerst komende jaarvergadering deze samenstelling nader te bezien. Na de vergadering was er orgelspel van Leen Nijdam en Henk Kooiker op het Flentroporgel in de kerk.

De eerste activiteit was het z.g. familiconcert (een traditie vanuit de voormalige GOV kring Noord-Brabant-Oost) op 20 mei. Dit concert werd gehouden in Paterskerk te Eindhoven door Leen Nijdam en Nigel Durrant met o.a. met werken vierhandig van Hesse en Albrechtsberger. Met een bezoekersaantal van 20 personen was dit een goede start voor het nieuwe bestuur.

Op 26 juni waren wij te gast in de Matthiaskerk van Oploo.

Het orgel in deze kerk is recentelijk geconstrueerd door de firma Pels en van Leeuwen in de stijl van de orgelmaker Nolting.

Wij werden hartelijk ontvangen door het kerkbestuur en de koster. De heer Peter van Rumpdt directeur van de firma Pels en van Leeuwen gaf tekst en uitleg over de uitgevoerde restauratie/reconstructie. Daarna gaf onze voorzitter a.i. Henk Kooiker een bespeling met werken van Anonymus en Georg Boehm en konden wij de fraaie klanken van het orgel beluisteren. De twaalf aanwezigen konden daarna zelf het orgel verkennen.

Op 29 september waren wij te gast bij de familie Kooiker in Waalre. Henk Kooiker beschikt over twee huisorgels: een orgel door hem zelf gebouwd in Noord Duitse stijl. En een engels huisorgel; dat na aankoop door hem gerestaureerd en gecompleteerd. Na een inleiding van Henk over de bouw en de traditie van het engelse huisorgel met anderhalf klavier speelde Leen Nijdam werken van engelse componisten uit de 16<sup>e</sup>, 18<sup>e</sup> en 19<sup>e</sup> eeuw. Naast de muziek hebben een vijftiental aanwezigen ook genoten van de gastvrijheid met koffie en gebak!

Op 29 november waren wij in de protestantse kerk van Sprang. In deze kerk was het orgel recentelijk gerestaureerd door de firma Flentrop, hoewel het geplande rugwerk nog ontbrak konden wij toch al een goede indruk krijgen van de tot nu toe bereikte resultaten. Jan Willems, organist in Oosterhout gaf een klankdemonstratie door middel van improvisaties en vervolgens een bespeling met werken van Buxtehude en Bach. Henk Kooiker, die adviseur was bij deze restauratie gaf uitleg over herstel. Veel werk was er nodig om het historisch pijpwerk weer op goede orde te krijgen. Ook het pedaal, een product van de vorige restauratie werd grondig herzien. Tenslotte kwam er ook een geheel nieuwe windvoorziening.

Na dit officiële gedeelte konden de aanwezigen het orgel zelf bespelen.

Het aantal aanwezigen liep tegen de twintig.